

15 dagen Noordkaap en Lofoten



Tijdens deze indrukwekkende reis laten we u kennis maken met het uiterste noorden van het vasteland van Europa, de Noordkaap. Via Stockholm, de Zweedse Oostkust en Finland gaat deze busreis Noordkaap en Lofoten naar Rovaniemi, de stad aan de Poolcirkel, tevens hoofdstad van Lapland. De kerstman, zijn werkplaats en de rendieren hebben hier hun eigen dorp. Als we op het meest noordelijke punt het Noordkaapplateau bereiken, kunt u bij helder weer genieten van de wonderbaarlijke middernachtzon. De weg terug voert via de Noorse kust en de eilanden Lofoten en Vesterålen naar Trondheim. Tijdens deze reis ziet u een grote verscheidenheid aan landschappen zoals enorme Zweedse bossen, uitgestrekte toendra's, een grillige Noorse kustlijn en een glooiend landschap in Zuid-Scandinavië. De heen- en terugreis aan boord van één van de luxe ferryschepen van TT-Line en Viking-Line zijn een belevenis op zich. Al met al een indrukwekkende, misschien ook inspannende, reis die u niet snel zult vergeten. Boek deze schitterende reis naar de Noordkaap en Lofoten vertrouwd bij Bolderman Excursiereizen!

Reisplan Noordkaap en Lofoten

Maandag: Nederland - Travemünde-Trelleborg

Met één van onze servicelijnen arriveert u op ons centrale overstappunt. Na een kopje koffie of thee rijden we door Duitsland langs Bremen en Hamburg naar de havenstad Travemünde. Hierschepen we in op de nachtboot van TT-Line naar Trelleborg. Captain's dinerbuffet en overnachting aan boord.

Dinsdag: Trelleborg - Stockholm-Turku



Na het ontbijtbuffet aan boord rijden we via Malmö, Helsingborg en Jönköping naar het V tternmeer, waar we een korte pauze houden. Daarna vervolgen we onze route naar Stockholm, waar we aan het eind van de middag aankomen. Hier gaan we aan boord van de ferry voor de overtocht naar Turku in Finland. Tijdens het diner heeft u een mooi uitzicht op de scherenkust.

Woensdag: Turku – Oulu



Na het ontbijt aan boord volgt de ontscheping en vervolgen we onze reis voor een prachtige tocht door het schitterende merengebied, waar Finland zo beroemd om is. De bijnaam 'Land van de 1.000 meren' is dan ook heel toepasselijk. We overnachten vandaag in Oulu. Deze stad ligt idyllisch aan de Botnische Golf en is een geliefde universiteitsstad.

Donderdag: Oulu - Santa Claus' Village – Saariselkä



Vandaag rijden we langs de Botnische Golf via het havenstadje Kemi naar Rovaniemi, de hoofdstad van Fins Lapland. We passeren de Poolcirkel en komen in Santa Claus' Village, het dorp van de kerstman! U krijgt hier gelegenheid de leuke winkeltjes te bezoeken, de werkplaats van de kerstman te bezichtigen en een kaartje te versturen vanaf de Poolcirkel. Na het bezoek aan de kerstman rijden we door een uitgestrekt landschap via Sodankyl naar ons hotel in Saariselk voor één overnachting.

Vrijdag: Saariselkä-Skipsfjorden-Noordkaapplateau



Na het ontbijt gaan we via Ivalo naar het Inari-meer. Dit meer is voor de Lappen heilig, omdat zij hier de overledenen begraven. Via de plaats Inari rijden we verder naar de Fins-Noorse grens en de stad Karasjok, het centrum van de Noorse Lappen. Van hieruit gaat de route verder via de Porsanger- en de Olderfjord naar de Noordkaap-tunnel en het eiland Magerøya. We dineren bij ons hotel in Skipsfjorden (of omgeving). Na het diner volgt de excursie naar het Noordkaapplateau. Deze 370 meter hoge klip vormt het einde van het vaste land van Europa en u kunt bij helder weer genieten van de middernachtzon. De Nordkaphallen is een in een berg gebouwd informatiecentrum, waar toeristen o.a. een breedbeeldfilm over de Noordkaap kunnen zien. U ontvangt natuurlijk een persoonlijk Noordkaapcertificaat op naam, als bewijs dat u op het plateau bent geweest. Aansluitend rijden we terug naar ons hotel voor de overnachting.

Zaterdag: Skipsfjorden – Tromsø



Vandaag een lange maar mooie dag. We rijden via het Olderdal en Skaidi naar de prachtige Kvaenangenfjell-bergpas. Eenmaal boven aangekomen hebben we een adembenemend uitzicht over de Kvaenangenfjord. Aan het einde van de middag komen we aan in de stad Tromsø, waar we de komende twee nachten verblijven.

Zondag vrije dag



U heeft vandaag een vrije dag en kunt de prachtige stad Tromsø, ook wel het 'Parijs van het Noorden' genoemd, bekijken. De stad herbergt verschillende interessante musea die zeker een bezoek waard zijn, zoals het Poolmuseum, het planetarium en het Tromsø Museum. Ook is het leuk om met de kabelbaan van Fjellheisen naar boven te gaan, vooral 's avonds. Op de top van de berg kunt u de middernachtzon goed zien en het uitzicht over Tromsø en omgeving is fantastisch.

Maandag: Tromsø - Narvik – Melbu



We rijden verder in zuidelijke richting, via een prachtige route door het Bardudal en langs fjorden naar de machtige archipel Lofoten-Vesterâlen. Onderweg maken we diverse stops, waaronder een korte stop in de stad Narvik. Hiervonden in 1940 zware gevechten plaats tussen de Duitsers en de Geallieerden. Aan het eind van de middag arriveren we bij ons hotel in Melbu, centraal op de Lofoten-Vesterâlen.

Dinsdag: Melbu - Lofoten - Svolvaer – Fauske



We starten de dag met een korte overtocht met de veerboot naar de Lofoten. Eenmaal op de eilandengroep aangekomen, nemen we een mooie kustroute, waar we kunnen genieten van de prachtige natuur die het decor van deze streek bepaalt. Daarna rijden we naar de hoofdstad van de Lofoten, Svolvaer, waar u wat vrije tijd heeft. Vervolgens gaan we met de veerboot naar het vaste land. Aan het eind van de middag bereiken we via de Messingslettbrug de Ranelvarivier, die we volgen tot het plaatstje Fauske. We hebben hier één overnachting.

Woensdag: Fauske - omgeving Trondheim



Het reisdoel van vandaag is Trondheim, de middeleeuwse koningsstad. We rijden via een mooie route naar de Salt-hoogvlakte en passeren bijna op het hoogste punt de Noordpoolcirkel. Het is de tweede keer tijdens deze reis dat we de Poolcirkel oversteken. We vervolgen onze reis in zuidelijke richting naar ons hotel in de omgeving van Trondheim.

Donderdag: Omgeving Trondheim - omgeving Oppdal



We vertrekken uit ons hotel voor een bezoek aan Trondheim, de voormalige hoofdstad van Noorwegen. In deze oude Domstad worden de Noorse koningen gekroond. Tevens liggen hier negen Noorse koningen begraven. Bezienswaardig in Trondheim zijn de Nidaros kathedraal, de oude pakhuizen en de koninklijke residentie Stiftsgården. U kunt dit alles op eigen gelegenheid bekijken. Na het bezoek aan Trondheim rijden we naar ons volgende hotel in de omgeving van Oppdal, waar we twee nachten zullen verblijven.

Vrijdag: Vrije dag



Na een paar drukke dagen kunt u deze dag naar eigen idee invullen. Lekker luieren of misschien een mooie wandeling maken door de Noorse natuur. Aan u de keuze!

Zaterdag: Omgeving Oppdal - Lillehammer - omgeving Hamar



Rond het middaguur vertrekken we weer en rijden via het Gudbrandsdal naar Ringebu. Hier staat één van de mooiste staafkerkjes van Noorwegen. We rijden daarna naar de Olympische stad Lillehammer, waar we een stop houden bij de Olympische springschans. Vervolgens gaat de reis naar Hamar, bekend om de wereldberoemde schaatshal (het Vikingschip), waar we een fotostop houden. Aan het eind van de middag komen we aan bij ons hotel in de omgeving Hamar voor de laatste overnachting in Noorwegen.

Zondag: Omgeving Hamar - Trelleborg-Travemünde



Met een korte stop in Oslo, waar u een bezoek kunt brengen aan het beroemde Vigelandspark, nemen we afscheid van Noorwegen. Via de Zweedse westkust rijden we naar Trelleborg, in het uiterste zuiden van Zweden, waar we aan boord gaan van één van de luxe ferryboten van de TT-Line naar het Duitse Travemünde. Diner en overnachting aan boord.

Maandag: Travemünde - Nederland

Na het ontbijtbuffet aan boord volgt de ontscheping. Vanuit Travemünde rijden we terug naar Nederland, waar u als afsluiting van deze indrukwekkende reis een goed verzorgd afscheidsbuffet krijgt aangeboden. Aansluitend keert u met één van onze servicelijnen weer huiswaarts.

